

• AGENDA

NB: alle nieuwe data in de agenda worden *cursief* en **vet** weergegeven !!!

- ✓ 29 aug Eerste repetitie LEGO na de vakantie
- ✓ 30 aug Eerste repetitie Fanfare na de vakantie
- ✓ 9 sep Barbecue in de Schuure (alle leden; 15:30 uur; €7,50 bijdrage)
- ✓ 22 sep Bijenmarkt (LEGO, FF, KOE / circa 10:30 uur tot 13:30 uur)
- ✓ 6 oktober Kapellendag in Hattem (KOE)
- ✓ 11 nov Herfstconcert door LEGO samen met LEGO van Ratum
- ✓ 16 dec Volkskerstzangdienst (FF / 18:40 uur)
- ✓ 22 dec Concert ism Brummens MK t.g.v. 90 jaar woningstichting Eerbeek
- ✓ 30 dec Oudjaarsuitstuf
- ✓ 3 feb '08 Carnavalsoptocht (12:45 bij De Schuure)
- ✓ 8 mrt '08 Donateurwerfactie (15:45 uur bij De Schuure)
- ✓ 22 maart '08 Voorjaarsconcert 2008
- ✓ 23 maart '08 Opruimen voorjaarsconcert (10:00 uur iedereen aanwezig)
- ✓ **23 maart '08 Koralen spelen (FF; eerste paasdag; 10:00 uur NH Kerk)**
- ✓ 27 maart '08 Ledenvergadering (20:00 uur in de Schuure)
- ✓ **1 mei '08 Hemelvaartdag (FF + LEGO 06:50 uur Oranje Nassauplein)**

• Andere datum voorjaarsconcert 2008

Het was u in de vorige infopaper natuurlijk al opgevallen maar hierbij nog even voor alle duidelijkheid,... het voorjaarsconcert vindt volgend jaar plaats op zaterdag 22 maart 2008. Er is sprake geweest van wat andere data (reden was ge-O.H. door instanties die de agenda van De Bhoel beheren) maar nu is het dan definitief,.. het wordt zaterdag 22 maart 2008. Aldus,.. noteer het in uw agenda (evenals de datum voor het opruimen en de datum voor de donateurwerfactie).

• Tot besluit

Nadat ik met mijn grote mond (wanneer leer ik dat nu eens af!) had laten weten dat ik enorme journalistieke ambities had en graag eens een editie van de Infopaper voor mijn rekening wilde nemen, sloeg onze eindredacteur gelijk toe. Hij bood mij de gelegenheid om de augustus infopaper te voorzien van nuttige en zinnige informatie. Nou,.. u heeft mijn bijdrage tot u kunnen nemen.

Ik wil Wim hartelijk bedanken. Aan de foto hiernaast kunt u zien hoe hij heeft gereageerd op mijn schrijfselen ;). Ik hoop dat de lezers met plezier deze infopaper zullen lezen.

Een fijne en zonnige vakantie toegewenst voor alle Eendracht mensen!

Wilma



Augustus 2007

www.eendracht-eeerbeek.nl

UITGEBREIDE ZOMEREDITIE VAN DE INFOPAPER IN DE MAAND AUGUSTUS

• Geheimzinnige bijeenkomst in Dinxperloo

Zaterdagavond, redelijk hoge luchtvochtigheid en dicht bij de Duitse grens. Het was op deze plek dat er een mysterieuze ontmoeting zou plaatsvinden tussen enkele muzikanten uit eenzelfde muziekvereniging zonder dat zij het zelf wisten. Er werd gespeculeerd over een confrontatie tussen twee orkesten, twee van naam. Het was op deze plek dat de muzikanten genoten van het concert van Psalm 150 en het GFO.



Hulde aan beide orkesten die op hun eigen manier de finesses van het fanfarespel naar voren brachten. Goede solisten, waaronder Joost Smeets, hoofdvakdocent bastuba aan het conservatorium Enschede. Een genot voor het oor van eenieder. Enige punt ter gedachtenis, de toegift van het GFO. Na een spectaculaire saxofoon-solo in Susudio moet je niet met een langzame euphoniumsolo afsluiten.. aldus een aanwezige.



- **Hoornroosjes boekentip voor augustus**



Omschrijving

Direct naast het voetballen behoort het amateurmuziek en zangleven tot de grootste vrijetijdsbesteding in Nederland. Maar liefst een miljoen mensen in ons land zingen in een koor of spelen in een muziekkorps. De harmonie, de fanfare, het koor: vaak vormen ze het cement in de samenleving. Ze spelen en zingen op Koninginnedag en Bevrijdingsdag, ze zijn er op de 4e Mei. Na een volle eeuw bestaan deze verenigingen nog steeds. Veelal ontgaan van de scheidslijnen van weleer, maar nog voluit klinkend voor de hele gemeenschap! Oud-journalist Bert van Nieuwenhuizen brengt een vrolijk en welgemeend eerbetoon aan Vaders Fanfare, Moeders Koor, in veel gemeenschappen nog altijd het samenbindend cement in de samenleving!

Recensie

Bert van Nieuwenhuizen (oud-redacteur Utrechts Nieuwsblad) brengt een eerbetoon aan de traditionele zangverenigingen en muziekkorpsen. De auteur wil een lans breken voor de als oubollig gestigmatiseerde vrijetijdsbesteding. 'Er zijn net zoveel amateur-voetballers als koorzangers en fanfareleden samen, maar er is veel minder aandacht voor de concerten dan voor de zaterdagwedstrijden in de krant' aldus de auteur. Het boek portretteert een aantal verenigen in foto's waarbij de nadruk ligt op de regio Utrecht, het meest bekende terrein van Van Nieuwenhuizen. Daaromheen vertelt hij over de ontstaansgeschiedenis van de 'muziek voor gewone mensen', de verzuiling van de verenigingen en de sociale cohesie die door het samen musiceren bevorderd werd. Ook aandacht voor de nevenverschijnselen als majorettes, zeemanskoren en de

boerenkapel. Geen uitputtend overzicht, maar vooral een eerbetoon aan een verenigingsleven waarvan de hoogtijdagen in de traditionele verzuilde zin toch wel voorbij zijn. Hoewel er in moderne vormen net zo driftig als vroeger doorgezongen en gespeeld wordt had de auteur toch stiekem gehoopt dat St. Cecilia, Kunst na Arbeid en Harpe Davids het eeuwige leven beschoren was.

Uitgever Aspekt B.V., Uitgeverij
ISBN 9789059115064 –prijs € 14.95



- **Hoornroosjes culinaire tip**



E-mail:

info@de-waldhoorn.nl

"De Waldhoorn"

"De Waldhoorn" is al meer dan 100 jaar gevestigd op deze unieke locatie. Midden in het centrum van Otterlo, in de directe omgeving van " Het Nationale Park De Hoge Veluwe".



Adres:

Café-restaurant
De Waldhoorn
Dorpsstraat 2
6731 AT
OTTERLO
tel. 0318-591239

Vanaf onze ruime parkeerplaats kunt u na een kopje koffie direct beginnen aan de Ericaroute. Een Fietsroute die u door diverse dorpen in de omgeving leidt en waarmee u weer terug komt bij "De Waldhoorn"

• Vakantiewensen

Uw razende reporter is op pad gegaan om bij enkele leden hun vakantiewensen te bespreken. Inge Stuivenbelt, Ellen Brom en Juul Lenselink laten u meelesen in hun vakantiebelevissen.

Olah! Leuk dat je de vragen aan een persoon stelt die gewoon drie maanden vakantie heeft.

Inge,... wat is jouw mooiste vakantie geweest?

Mijn vakantie van afgelopen jaar in Italië, rond het Gardameer. Wat een mooi land Italië.



Ga je dit jaar met vakantie, zo ja waarheen?

Ik heb het geluk dit jaar voor drie maanden te mogen verblijven in de Algarve (Portugal). Helaas moet er natuurlijk ook gewerkt worden, maar om dagelijks het schitterende uitzicht van zon, zee en strand te hebben, is niet verkeerd dacht ik zo. Portugal is ook zeker een land dat ik iedereen kan aanraden, mooie natuur, vriendelijke mensen en veel gezelligheid.

Wat doe je op de donderdagavonden in de vakantieperiode?

Op donderdagavond is het relaxt avond. Heerlijk niets doen, strandwandeling maken en daarna nog een klein borreltje drinken in het café, aangezien we op vrijdag pas om 19.00 uur aan het werk moeten. Kleine notitie, zo gaat het ongeveer iedere avond, lekker langs het strand en daarna nog ´even´ naar het café 😊.

Ik wens vanuit Portugal natuurlijk ook alle leden van Eendracht een hele goede vakantie toe...

Groetjes van Inge

Juul,... wat is jouw mooiste vakantie geweest?

Ik heb veel mooie vakanties gehad, maar waar ik echt leuke herinneringen aan bewaar is een kampeervakantie in 1979 in Ierland (kamperen in Ierland: dat was toen een expeditie op zich): vrijwel iedere dag regen, alles natuurlijk soepnat, en dan af en toe een Bed& Breakfast om weer op temperatuur te komen. En iedere avond de lokale pub in om met de inboorlingen iets te



drinken... nou ja iets. En vissen in de Shannon (dat moet Wim Lutke aanspreken) Kortom: kostelijk vermaakt toen.

Ga je dit jaar met vakantie, zo ja waarheen?

ik heb zojuist het middendeel van mijn vakantietrilogie er op zitten: het lopen van de 4-daagse in Nijmegen (ja gehaald.. dank je wel): was piece of cake. Verder ga ik begin september de Dolomieten nog onveilig maken op de motor.

Wat doe je op de donderdagavonden in de vakantieperiode?

Ik breng de muziekloze donderdagavonden door in gepaste ledigheid: of met een boek, of voor de buis.

Fijne vakantie iedereen !!! Juul

Ellen,... wat is jouw mooiste vakantie?

Nog niet zo lang geleden, ik was een jaar of 4, was ik met mijn ouders en broers in Oisterwijk. Een huisje zal het zijn geweest, mijn ouders zijn niet zo kampeerderig. Het had geregend maar het was inmiddels weer mooi weer, zonnetje, dus ik in bikini. (toen nog wel :-)) Mijn nichtje was op bezoek bij ons en we hebben ons heerlijk vermaakt in de modder die was ontstaan. De foto's die destijds zijn gemaakt zal ik je besparen. Maar het was leuk, ik weet het nog steeds. Vorig jaar met mijn grote liefde in Parijs geweest, dat was ook fantastisch.

Ga je dit jaar met vakantie, zo ja waarheen?

Dit jaar gaan we met zijn vieren naar Zuid-Duitsland. Terug naar de plek waar ik 4 jaar heb gewoont. Het Bodensee is prachtig en ik verheug me erop alle bekende plekken weer op te zoeken en een oude vriendin weer te zien. Met Jaap ga ik in de derde week van onze vakantie nog 2 dagen naar Maastricht. Mooie stad!!

Wat doe je in de vakantieperioden op de donderdagavonden?

Bij mooi weer lekker buiten bij een vuurtje met een glas rose of een wit of rose biertje. En bij slecht weer zit ik waarschijnlijk televisie te kijken zodat ik eind augustus als we weer gaan toet'n weet wat ik dan allemaal moet missen.

Een fijne vakantie en tot eind augustus.

Doei, Ellen

